

Vraag het aan Morya



Pieker niet over of je wel op de juiste manier bezig bent

“Het verstand benadert maar een heel klein deeltje van de weg. Met je verstand kan je een heel stuk niet zien want het verbergt telkens dat stukje van de weg dat je moet gaan. Het verstand is goed in het regelen van praktische dingen maar niet in het toelichten van de weg. Het kan het licht niet brengen op de weg. Het verstand is alleen maar een heel klein lichtje dat meegaat van hier naar daar, een heel klein stukje van de weg.

Daarom is die weg dikwijls verborgen voor de mens wanneer hij de dingen probeert te begrijpen met zijn verstand. Hij kan niet altijd begrijpen waar hij staat. Wanneer hij dit probeert op de innerlijke weg, voelt hij zich dikwijls ontgoocheld en in een soort depressie van: ‘kom ik vooruit of wil ik vooruit of wat kan ik doen om vooruit te komen, of hoe moet ik vooruit?’ Hij stelt dan steeds vragen en vragen en dikwijls zijn het de verkeerde vragen.

Als hij alleen maar zou geloven in zijn eigen goedheid en in zijn eigen kracht, zou hij verder komen dan door voortdurend te piekeren of hij wel op de juiste manier bezig is. De weg die verborgen is door het verstand wordt toch gegaan want het verstand wordt verlicht door de intuïtie. En deze intuïtie, die vanuit liefde komt, komt voortdurend tegemoet aan het verstand. Als je vanuit liefde probeert te leven, zal je verstand moeten toegeven dat er meer is dan alleen maar de dingen die door het verstand begrepen kunnen worden.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The letters are fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 8: ‘Met jezelf bezig zijn’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 316

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


